

De Sabbatstichting zet zich in voor volledig eerherstel voor de zevende dag (zaterdag), als de door God gegeven rustdag. Ons streven is om die dag te laten herontdekken door zoveel mogelijk mensen, omdat het een dag is die letterlijk een geschenk uit de hemel vormt.

De Sabbatstichting is een organisatie van praktisch denkende mensen die wekelijks de vrijheid van het sabbatvieren beleven. Wij willen die vrijheid graag met anderen delen. God schiep niet alleen de hemel en de aarde, maar ook ons levensritme dat in alle omstandigheden bepalend is voor onze gezondheid, ons geluk en onze relatie met elkaar en met God. Door de wekelijkse rustdag die God instelde voor alle tijden te negeren, laten we ons levensritme uit de pas lopen met dat van onze maker en van zijn bedoelingen. Om in harmonie te komen met God, is het noodzakelijk het door hem geschapen levensritme te herontdekken. We willen u daar met deze site graag behulpzaam bij zijn